

OK lieve lezers. Wij hebben er zin in en we hopen van jullie hetzelfde. Vamos que vamos!

Kennen jullie Jitske nog?



Met haar vogelachtige
koosnaampjes?
Vogelnestje,
parkietje...?



Jitske heeft een klein
mondje waar alleen
kleine woordjes
uitkomen, dat weet je
nog wel.



En soms staat dat
mondje ook wel eens
vol tanden. Want ja, het
is rap gevuld.



Als je haar liet kiezen
waar dit verhaal over
moet gaan
bijvoorbeeld. En ze kan
kiezen tussen een
oermens...



... een zeemeermin,



Soraya ... die weet altijd
precies wat ze wil.

**Absoluut. Geef ze
maar alle vier. Dan
wordt het kEldikke
fun.**

**Wat??
Weet je niet welke
je moet nemen!!?
Shuck zeg!**



Dat zou bij het tamelijk
schreeuwerige buurmeisje
Soraya wel anders liggen.



een balletdanser...

... of een buitenaards wezen.
We zeggen zo maar wat.
Dan zou ze waarschijnlijk lang
piekeren en het dan nog niet
weten.

OK. Bedankt Soraya.

Vooraf een dienstmededeling. Deze kader bovenaan verandert vanaf nu.

Parkietje had dat van mama.
Dat was ook zo'n twijfel.



Twijfel in alle vormen en
kleuren.
Of ze met broertje naar de
pedagoog moest?



Of de WC
lichtgroen
geschilderd
moest worden
of niet?



En vooral...
of ze de mooie hoge, rode
schoenen aan moest of de platte
gemakkelijke bruine?



Ai wat een moeilijke keuze!

Soraya twijfelde nooit. Die was
altijd zeker van haar stuk.



En altijd klaar om haar mening
over de daken te schreeuwen.

Oh my god?!!
Dat kan toch
niet?!



Hebben
jullie geen
nintendo
DSXL!?

Hoe
kunnen
jullie dan
leven?
Losers!



Hela hola!
Dat afgrijselijke
woord wil ik niet
horen in mijn huis eh!



Waarom niet?

Vreselijk
Amerikaanse manier
van denken alsof
mensen altijd
wedstrijden spelen
tegen elkaar!

Zeg maar iets
anders!



Schaamluizen!



Zie je wel! Da's al
veel beter!