

Die avond had parkietje veel troost nodig.



Als 't zo zit op die school... moeten we misschien van leverancier veranderen.

Maar m'n vogelnestje toch!  
Kom eens hier!

... zei mama.

Leverancier?

... Dat was een bedrijf waar je elektriciteit kocht, of kabelTV...

Maar een school?

Die koop je natuurlijk niet bij een leverancier.

Papa kon 't zich al helemaal voorstellen.

Ja, zeg!

Zo van...

Want zeg nu zelf, af en toe eens een dagje thuiswerk. Dat zou toch moeten kunnen?

Van: Roel Vandenbrande  
Aan: Jasper Baekelandt  
Onderwerp: luide uitroep



Jasper!  
naar de prefect!  
Meteen!

tik tik tik

Ja, soms wel ja.

Maar soms droomde papa ook wel van wat modernisering in z'n werk.

Daar moest je niet mee lachen.

$$(a+b)^2 = 2a^2 + 2ab + 2b^2$$

Hij gaf zelf les. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde.

Papa was nogal serieus als het over onderwijs ging.

Mama maakt een grapje.

Ja, da's nodig ook eh.