

Het is zo ver! ... zei mama.

Vlaanderen kleurt helemaal geel!



Heeeeeiinggg!???

Kleurt Vlaanderen geel?

... dacht parkietje.
Wat wou dat nu weer zeggen?



Misschien eten ze allemaal gele pudding?

... zei bord erwtes.

Of misschien veranderen alle
bananen in gele kindjes?



Dat kan.

Bord erwtes is zelf veranderd in een jongetje,
op miraculeuze wijze.
Als je wil weten hoe dat ging, klik dan hieronder.



Ik weet het! Ik weet het!

...gilde broertje van
boven op de kast.

Ze doen allemaal
pipi!!!
tjahahahahaha!!!!

Okkeeee...
... zei parkietje.
Nog iemand een goed
idee?



Ja hoor! Soraya!

Maar ja!! Dat
komt door de
verkiezingen
natuurlijk!!!



Ze hebben allemaal geel
gestemd.

Met een geel potlood.



Gelukkig wist Soraya er meestal het fijne van.



Hoe broertje daar boven
op was geraakt, wist
niemand maar hij viel er
bijna af van het lachen.

