

## Zus & Zo

De maandelijkse column voor het 'Karooke', het lijfblad van de Vrije Basisschool 'de Mozaïek' in Kessel-Lo. Vol met beschouwende gedachten over het wel en wee in het leven van de Grote en de Kleine Zus.

Hun ervaringen en belevingen, geïnterpreteerd en verteld door de mama. Met illustraties van Wäsp.

### Sjieke madammen

'Wil je deftig zijn? Hou dan je pink omhoog!' Met deze wijze woorden adviseert Patrick de Zeester zijn goede vriend SpongeBob wanneer hij op theevisite mag gaan bij Sandy de Eekhoorn. De meisjes hebben de boodschap goed begrepen. Het is feest en er komen heel wat vrienden op bezoek. Enthousiast nemen de deernes de rol van deftige gastvrouwen op zich. De hele dag zijn ze druk in de weer met hun 'auwtfit' van die avond. Prinsessenkleren worden gepast, sminkjes aangebracht, nageltjes gelakt, juweeltjes getooid, kroontjes gepast en boa's gedrapeerd. Het eindresultaat mag er zijn. Als hartverwarmende suikertaartjes openen ze, uiteraard met de pink in de lucht, de deur en charmeren iedere bezoeker met hun overweldigend roze présence.

#### het pinktruukje



www.waspstrips.net

Het 'Sjieke-Madammen-Gegeven' is een belangrijke rode draad in hun bestaan. Ze zijn ermee bezig. 'Een sjieke madam, zo proclameert de Grote Zus, 'loopt mooi rechtop.' 'Ja. En die heeft ook gelakte ogen en draagt schoenen met paaltjes' vult de Kleine Zus aan. 'Net zoals Miek,' beaamt de Grote Zus. 'Ja, dat is waar' bevestig ik 'net zoals Miek', de dierbare vriendin en het toonbeeld van subtiele elegantie. 'Zij heeft ook mooi sluijk haar' stelt de Grote Zus. 'Ja, niet zo warrig als die van jou' vult de Kleine Zus genadeloos correct aan. We moeten onmiddellijk lachen. 'Een sjieke madam,' zo filosofeert de Grote Zus verder, 'is gelijk Tiny op ballet: zo lenig als een poes, licht als een veertje, en bevallig als een zwaan.' Terwijl ze dit zegt, neemt ze een sierlijke houding aan, kaarsrecht, met de kin omhoog. De Kleine Zus doet onmiddellijk mee, tuit de lippen en steekt haar pink hoog in de lucht. Ze schrijden door de kamer en draperen het spreekwoordelijke Hermelijn om hun

statige schouders.

Toch willen ze dit niet altijd. Dan zijn er 'vuile dagen', waarop alles kan en alles mogelijk is. Dagen met 'Speelkieren!' en 'Avontuur!' In het park, het domein, de Ezelsgrot, en op de scouts! Op deze dagen geldt het adagium 'Hoe vettiger, hoe prettiger!' Dit zijn de 'Pipi Langkousdagen!' Of ook wel die van 'Peter Pan en de Slimme Jongens!', of die van 'Janneman Robinson en Pooh-beer!' Ravotten en rollebollen. De dagen van de ondeugende schavuiten. Dan hoeft de pink niet omhoog. Neen, dan zouden ze het liefst spaghetti eten zonder handen, 'zoals op scoutskamp!' Of de uit het mondje puilende slierten afknippen met de schaar, 'zoals Pipi Langkous doet!'

'Maar ondeugende schavuiten zijn toch nog iets anders dan echte onbeleefde stouteriken, of niet soms?' vraagt de Kleine Zus. 'Een echte stouterik, bijvoorbeeld, zoals Kapitein Haak?' 'Ja, want die zegt: 'Kom hier vuilnistratten!' tegen zijn matrozen,' vult de Grote Zus aan. 'Ja, echte onbeleefderiken roepen heel hard, en onderbreken mensen!' 'En die zeggen lelijke woorden zoals (even censureren, want er lezen kinderen mee) 'Smurf!', of 'Smurf!' 'Dat doen echte prinsessen toch niet hé mama?'

'Neen, want die spreken zacht, en met twee woorden: Alstublieftdankuwelgraaggedaantisniks.' 'Ja, en die eten met hun mondje dicht!' 'En met mes en vork!' 'En die deppen zachtjes met een mooie servet op hun mondje!' 'Neen!, zegt de Kleine Zus' die hebben zelfs geen servet nodig. Want die knoeien helemaal niet! Wel ja, dat is waar. 'Gelijk mama!' roept de Grote Zus uit. 'Die knoeit ook helemaal niet!' 'Dus is ze een echte prinses!' stelt de Kleine Zus. Ik glim en glunder bevestigend. Wie ben ik immers, om hen tegen te spreken?

Mijn status van prinses lijkt hiermee verzekerd. Tot ik op een bewuste ochtend, gehaast als we soms zijn, mijn kleine teen snoeihard stoot tegen de tafelpoot. Onmiddellijk vloeien alle godvergeten smurf-woorden luidkeels uit mijn stembanden. Al blazend en smurfend huppel ik rond. De dames kijken me onthutst medelijdend aan. 'Mama!' zegt de Grote Zus verontwaardigd, 'Je mag niet 'Smurf!' zeggen!' Neen,' zegt de Kleine Zus, 'En 'Smurf!' ook niet'. 'En 'Smurf!' al helemaal niet!'

Lap. Daar sta ik pedagogisch en etiquettegewijs helemaal in mijn onderhemd. Ik ben dus duidelijk geen echte prinses. Maar hoe zou een echte prinses reageren wanneer ze haar koninklijke teen stoot? Wordt er dan ook gesmurft? In adellijke vorm? Met de pink omhoog?

Bon, ik gooi mijn sowieso verloren prinsessenstatus helemaal van me af en kondig aan dat we komend weekend een 'Pipi Langkousdag' plannen. De hele dag ravotten in het park! Speelkieren aan en vuil worden! En als kers op de taart: Spaghetti eten zonder handen! Dat wordt een heerlijke vuile dag. En als we dit doen met de pink omhoog, blijven, ook dan, toch nog een beetje sjeke madam.....



[www.waspstrips.net](http://www.waspstrips.net)